



# KOMMENDANTBLADET

Information till Sällskapet Castellanernas medlemmar  
September 2024

Sammanställning: Göran Lindgren

## Kapitelmästaren:

Sommaren är på upphällning och hösten börjar så smått närma sig. Jag har nu varit kapitelmästare i 6 månader. En intensiv period med bland annat guidningar på Boön och Kastellet. Nu kommer höstens verksamhet att planeras med bland annat höstmötet.

Jag har målsättningen att engagera våra medlemmar i verksamheten. Ett första steg var medlemsträffen på Boön med korvgrillning och en guidad runda Uppslutningen var bra, 26 deltagare både medlemmar och respektive.

En tanke som vi har i ordenskapitlet är att försöka göra en medlemsträff i höst. Vi har inte fastställt tid och innehåll ännu.

Vi håller på att skapa ett konto på Facebook som ska sjösättas i slutet av september. Sidan kommer att visa våra evenemang, guidningar mm. Besök gärna vår hemsida [Castellanerna.se](http://Castellanerna.se) på nätet och följ vår verksamhet.

Notera torsdagen den 17 oktober i era kalendrar. Då är det dags igen för vårt traditionella höstmöte. Jag hoppas på ett stort deltagande så vi har möjlighet att träffas under trevliga former.

Benny Olander

## Catellanerna intog Boön



*Kapitelmästare Benny Olander hälsar de närvarande Catellanerna med respektive välkomna till Boön den 14 augusti.*

Ett tjugotal medlemmar med respektive hade hörsammat ordenskapitlets inbjudan till en rundvandring på ön med en avslutande korvgrillning. Det var vår nye kapitelmästare Benny Olander som tagit initiativet till medlemsaktiviteten och det var också Benny som visade runt och berättade om Boöns historia. Speciellt det gamla kulsprutefortet från andra världskriget, som Catellanerna återställt, väckte intresse. Flera av de närvarande hade inte en aning om detta lilla militärhistoriska museum.

Alla deltagare gick inte med på promenaden. Några valde i stället att se till så att grillkolen fick sin optimala glöd, vilket de lyckades med. Så när senapen och ketchupen tillsammans med dryck kom-



mit fram var det bara att "hugga in".

Vår medlem Bengt Norman hade tagit med sig sin drönare som uppifrån dokumenterade eftermiddagen.

*"Lite grann från ovan".*

*Foto: Bengt Norman*

## Årets Kastellets dag - en regnig historia.

Söndagen den 2 juni började bra med solsken och lite lätt molnighet på himmeln. Många hade tagit båten ut till Kastellet för att höra på den hundraårsfirande Karlshamns scoutmusikkår och för att ta en kopp kaffe och en våffla i Lions kaffestuga.

När det sedan blev dags för Castellanernas fanborg att marschera in så öppnade sig himlen och regnet öste ner. Under några minuter uppstod kaos innan det snabbt bestämdes att skådespelet skulle fortsätta under tak i kruthuset.

Ett trettiotal Castellaner, respektive och andra intresserade tryckte ihop sig och invigningsceremonin



*Victor Johansson, i mitten, spelade för första gången rollen som Erik Dahlberg tillsammans med kungen Bengt Norman.*



*Nadine Enckell-Schattauer fick känna värjans tryck mot axlarna när hon dubbades till castellan av kommandantgraden.*



*Vår nya medlem flankeras av fr.v Leif Olsson, Stig Andersson, Lars Karlsson, Victor Johansson, Bengt Norman och Per Lundgren.*

för nya medlemmar kunde genomföras. Som vanligt var kung Karl X Gustav på plats tillsammans med sin generalkvartermästare Erik Dahlberg, för första gången gestaltad av Victor Johansson som på allra bästa sätt framförde sin roll. Tillsammans med kungen, Bengt Norman, framförde de sitt skådespel till stor glädje för de närvarande.

I centrum för hela skådespelet stod recipienden Nadine Enckell-Schattauer som dubbades till kommandantgraden i Sällskapet Castellanerna.

Då hade åskvädret dragit bort och den sedvanliga fotograferingen av nya medlemmar, omgärdad av fanor, tog vid.



Vår vänförening Karlshamns museum arrangerar under hösten tre föredrag som säkert kan intressera oss Castellaner. Karlshamns museums kl. 18.30.

- 17 sep Gamla karlshamnsvykort II  
Linus Ingemarson visar och berättar.
- 9 okt Författaren Anita Svensson berättar om kommandantsonen på kastellet som blev Sveriges första fotograf,
- 14 nov Göran Lindgren gör en resa i bildhuggaren Caspar Schröders fotspår.