



Kommendantbladet

Information till Sällskapet Castellanernas medlemmar
- Hösten 1996 -

Castellanerna 30 år



Med den nygamla regementsfanan i spetsen marscherar de deltagande i invigningen av nya medlemmar vid Kastelets Dag 1996. Foto: Hans Ebbe Lindskog

Arbete i Castellanerna anda.

Med anledning av att Castellanerna i år kan se tillbaka på en 30 årig verksamhet, vill Ordenskapitlet passa på och lämna lite information om vad som hänt de senaste åren.

Sällskapet Castellanerna, som instiftades den fjärde september 1966, har som mål att:

På alla sätt försöka bevara Karlshamns historia.

Väl bevara den gamla fästningsön Kastelet.

Göra Kastelet till en vacker och minnesrik plats.

På alla sätt försöka bevara de gamla traditionerna.

I denna anda har Sällskapet sökt verka genom åren, bland annat genom utgivande av flera små skrifter och senast historieforskaren Ebbe Aspegrens bok "Karlshamns Kastell genom tiderna" som Sällskapet gav ut 1993.

Kastellmuseum

På initiativ av Castellanerna har Blekinge Läns Museum gjort en skärmställning om Kastellets historia, som nu under två sommarsåsonger varit uppställd i rummet intill Kastellkyrkan

Anhöriga till den siste kommandanten, Carl Ludvig Carlström, har deponerat dennes paradhatt, värja och epåletter, vilka ingår i utställningen. En informationfolder, i år även tryckt på tyska och engelska, om Kastellets historia har tagits fram.

Under vinterhalvåret visas utställningen på Karlshamns Museum.

Regementsfana och dräkter

I museet finns också en kopia av den regementsfana som föll i danskarnas händer när Kastellet intogs 1676. Kopian, vars original finns på Tøjhusmuseet i Köpenhamn, har tagits fram genom insamlade medel och Sällskapet använder den vid högtidliga tillfällen.

Vid flera av dessa tillfällen används också de dräkter som Castellanerna låtit sy upp efter gamla mönster. Kung Karl X Gustafs och Erik Dahlbergs samt härolds och soldatdräkter har tagits fram. Dräkterna används inte bara vid medlemsintagning på Kastellet, utan har även uppmärksamats av andra och receptionsgruppen har framträtt vid flera arrangemang i kommunen.

Studiecirklar för medlemmar

Studiecirklar om Kastellet och Karlshamns historia har erbjudits medlemmarna.

En av cirkelarna, "Sökargruppen" fortsätter sitt arbete, där några av deltagarna söker fakta om byggnaderna på Kastellet. Ritningar och beskrivningar har rekvirerats från Krigsarkivet och resultatet av forskningen kommer att leda fram till ett antal tavlor med bilder och beskrivningar över byggnaderna. Dessa tavlor ska sedan sättas upp på platsen där respektive byggnad varit placerad.

Årets höjdpunkt

Castellanerna är naturligtvis starkt knutna till Kastellet och det är där vi disponerar det gamla kruthuset som egen samlingspunkt. Det är medlemmarna själva som ställt ordning lokalen och varje sommar träffas vi där i samband med årets höjdpunkt, Kastellets Dag, med bland annat intagning av nya medlemmar. Det sker numera varje år och medlemsantalet är idag 93.

Till nästa Kastellets Dag planeras ett besök av Smålands Karoliner, under förutsättning att det går att lösa ekonomiskt.

Höst- och vårinformation

Jag hoppas att denna lilla redovisning av vår verksamhet visar att Ordenskapitlet uppfyller Sällskapets målsättning.

Med detta blad medföljer också en inbjudan till höstmötet och firandet av de 30 åren, ny medlemsmatrikel och inbetalningskort för medlemsavgiften 1997.

Nästa sammanträde med Ordenskapitlet blir den 12 mars 1997 och Sällskapets årsmöte den 3 april 1997.

Till sist är det är min förhoppning om en god anslutning till höstmötet och även i fortsättning till våra sammankomster.

Stig Persson
Kapitelmästare

Hur kan Castellanerna påverka?



Har Sällskapet Castellanerna någon verklig möjlighet att kunna bidra till bevarandet av Kastellet för kommande generationer?

Kastellet är en kulturskatt, unik för Karlshamn, och ett av kommunens mest rekommenderade och besökta turistmål.

Många vill nyttja ön

Stora resurser satsas på att göra ön så tillgänglig som möjligt och flera föreningar utnyttjar Kastellet för sin verksamhet och försöker att locka så många besökare som möjligt.

Utan att lägga några aspekter på vem som utnyttjar Kastellet, och för vilken form av verksamhet, kan man ställa frågan:

Hur många besökare tål anläggningen utan att slitaget ska bli för stort?

Kastellet är ändå ett av få bevarade rester av de försvarsanläggningar som uppfördes under Skånska kriget 1675-79.

Raserade murar

Mest utsatta är murarna. När de en gång uppfördes, byggdes de inte för att gå på. Den överliggande, gräsbevuxna täckningen, som ska skydda mot

regnvatten, trampas ner. Vattnet tränger ner i muren och orsakar frostsprängning med ras som följd.

Barn tycker det är roligt att pilla bort de mindre stenarna som binder de större i muren. På så sätt får de fäste för händer och fötter och kan klättra upp till murkrönet. Att sedan stenar lossnar tänker de inte på.

Någon borde initiativet till en informationstavla som påtalar att man måste vara aktsam om murarna!

Castellanerna påtryckare

En sådan informationstavla är ett exempel på hur Sällskapet Castellanerna kan göra en insats för bevarandet av Kastellet - genom att verka som bevakare och påtryckare och tillse att besökarna informeras om anläggningen.

Kastellet ägs av Karlshamns Kommun samtidigt som Länsstyrelsen är den myndighet som bevakar att den antikvariska miljön bevaras för framtiden. Castellanerna kan genom sitt sätt att arbeta, bidra till att Kastellet bevaras så intakt som möjligt för kommande generationer.

Göran Lindgren
vice Kapitelmästare

NYA MEDLEMMAR 1996

Dubbade till Kommen-
danter den 2 juni.

Var så god!

Ni läser just det för-
sta exemplaret av
Kommendantbladet,
ett försök att förbät-
tra informationen till
Sällskapet Castella-
nernas medlemmar.

Information är svårt men
det är viktigt att styrelsen
för en förening meddelar
sina medlemmarna om vad
som sker inom verksam-
heten.

Idag är vi nästan 100
Castellaner och från Or-
denskapitlets sida måste vi
medge att informationen
till Sällskapets medlemmar
inte varit den bästa. Det
har framkommit, att det
finns medlemmar som inte
riktigt vet vad Sällskapet
Castellanerna står och
verkar för.

För att råda bot på detta
och skapa en större insikt
om verksamheten, har or-
denskapitlet beslutat om
att ge ut detta Kommen-
dantblad två gånger om
året.

nr. 114
Göran Bengtsson
nr. 115
Göran Bojsen
nr. 116
Leif Gustafsson
nr. 117
Folke Johansson
nr. 118
Lennart Johansson
nr. 119
Rune Karlsson
nr. 120
Arne Kruse
nr. 121
Bo Löfgren
nr. 122
Åke Nivre
nr. 123
Sven Torén
nr. 124
Harry Johansson



Konung Karl X Gustaf, väldigt lik en
känd Karlshamnskännare, dubbar en ny
kommendant.

Foto: Hans-Ebbe Lindskog

Peter Englund till Karlshamn

Den 13 november kommer den kände historikern och
författaren Peter Englund till Karlshamn och håller
på kvällen ett föredrag om Erik Dahlberg.

Det är Karlshamns Museiförening som tagit initia-
tivet till besöket. De erbjuder Castellanerna, tillsam-
mans med sina egna medlemmar, förköp av biljetter
till föredraget.

Tid och plats är ännu ej bestämt, men är du intres-
serad så kontakta nedanstående, så tecknar vi er och
återkommer när vi kan ge besked.

Stig Persson 203 43 eller Göran Lindgren tel. 133 75

TACK!

till alla Er som hjälpte
till med Kastellmuséet
i somras.

SÖKARGRUPPEN

forskar vidare.....

Är du intresserad av Karlshamns
historia och vill forska lite mer
ingående tillsammans med andra?
Ring Göran Lindgren, tel 133 75