



KOMMENDANTBLADET

Information till Sällskapet Castellaternas medlemmar
hösten 2005



Lars Dreje upphöjes till ståthållargraden genom dubbning av konung Karl X Gustav (Bengt Norman).

Vi hade tur med vädret...

Trots hotfulla moln och båt-kollision med bryggan firade Castellaterna Castelletts dag med pompa och ståt tack vare Blekinge Bataljon och kungligheter.

Nuvarande kapitelvärd Fredrik Nordin inledde festligheterna med ett hälsningsanförande där han för ordensskapets del anknöt till gässens flyttformationer. En formation som underlättar flygningen för var och en av gässen.

Därefter fortatte festligheterna som traditionen bjuder med parad för fanan och dubbning av nya castellanmedlemmar som denna gången var: Sven Ågren, Lisa Kaisajuntti, Margareta Stenudd, Ture Borgström. Dessutom till Amiral grad Mats Olsson, Sven Andersson och, Lars Dreje till ståthållares grad.

Kapitelvärdaren...

Lite drygt ett halvår har gått sen jag tog över rodret som kapitelvärd. Den nya organisationen har visat framfötterna och varit mig behjälplig.

Tillsammans har vi hissat flaggan i topp. Med i facit finns bl a. En lyckad räkfest där vi hade god uppslutning och goda räkor.

Göran Lindgren visade gamla bilder från Karlshamn och det omdebatterade Saltsjöbaden.

Vidare underhållning bestod av den musikaliske Jens U Nilsson som sjöng allt från visor till schlager. Vad han såg ut som får stanna mellan dem som var där.

Slutligen vill jag kungöra att vi har köpt in Lions film om Lars Drejes Stadsvandringar. Den finns för utlåning till Castellaner i vårt arkivskåp på Studieförbundet Vuxenskolan.
Fredrik Nordin



Karl X Gustav, Erik Dahlberg och kommandanter med de nya Castellaterna.

Du kommer väl till höstmötet ?

I år håller vi höstmöte den 18 november kl 18.30 i Rådhuset. Inbjuden talare är Rune Persson, NCC-chef, som kommer att tala om Ballast-Syd nu och i framtiden.

Väl Mött !

När skrev Du senast i Kommendantbladet ?

Vi har nu en redaktion för Kommendantbladet. Därför, när

Du vill göra Dig hörd i bladet, kontakta då någon av redaktionsmedlemmarna eller skriv ner Ditt bidrag, helst på maskin eller liknande. Skicka det sedan till någon av redaktionens medlemmar som är:

Stig Olsson, Hagalundsv 9, 37440 K-hamn, tel:321083,
Birgitta Cleynert, Drottninggatan 84 E, 37438 K-hamn, tel:18509,
Lars-Olof Billvik, Matvikshamnsv 258-18, 37494 Trenså, tel:61341
Sista inlämningsdagen för nästa blad är den 10 feb 2006.

Väl mött Redaktionen.

En afton med dåtidens GPS ...?

På höstens första HISTORISKA CAFÉ lotsade Bengt Gabriels son oss genom Karlshamns historia med stöd av kartor från 1650-talet fram till 1893. Kartor kan innehålla mycket intressant information när man har en föreläsare som har ett stort historiskt kunnande.

Den första kartan visar Bodekull som jordbruksbygd med några enstaka hus. Det finns bland annat ett staket inritat som revs vid tre tillfällen, innan bonden gav upp. Marken han försökte muta in tillhörde kungen. "Holländare stall" finns med på flera av de tidigaste kartorna och låg ungefär på "Fiebers" tomt. Bengt gissar att det är grunden till Holländarehuset som numera finns på museigården. Detta är några exempel på vad man kan få fram av kartorna om stadens historia och utveckling.

Välkommen till nästa HISTORISKA CAFÉ den 15/11 då kommer Inga Ryberg att berätta om den medeltida mannens stambok som blir till poesibok hos Karlshamns borgarflickor på 1800-talet. Birgitta Johansson.

Visste Du att... ?

Ghana på Afrikas guld kust står på världsarvslistan bl. a för sina slavborgar.

En av dessa heter CARLSBORG.

Under åren 1652-1660, under vår "kung" Karl X Gustafs regering – vajade här svensk flagg och man bedrev en fruktansvärd men lönsam handel med slavar.

Efter kungens död övertogs borgen och handeln med den tidens svarta guld. Först av danskarna och sedan av holländarna.

Denna slavborg och ett dussin till utmed kusten är nu mera öppna för turistvisningar. Birgitta Cleyndert.

Rapporter:

från Forskargruppen:

Forskargruppens höststart den 20 sept. 2005 bjöd på bl.a. ett besök i Karlshamns arkiv nere i djupa källarvalven mellan kl 18.30 och 19.45.

Där fick vi, nio Castellaner, genom åtskilliga stadskartor, en synnerligen intressant inblick i stadens öden under några århundranden vad gäller byggnation, gatunät, förändringar och utveckling.

Stadens privilegiebrev i original med Drottningens sigill och stadens vapen i dess första utförande var fina dokument som besågs.

Drejes undran över åldern för brunnen på vattentorget i Nya Staden prövade vi att få svar på genom kartor bakåt i tiden, inemot 200 år.

Visste ni förresten att f d Badhusviken numera benämns Näsvisken och Östersjön kallades för Saltsjön på 1800-tals kartorna? Eller att man kunde bo i Asien här i stan?

Gruppen vill tacka Birgitta Cleyndert för hennes initiativ till besöket och naturligtvis våra två stadsarkivarier för utomordentligt och kunnigt ciceronskap.

Fler Castellaner önskas välkomna till forskargruppen. Våra forskarmödor om Kastellet och Boön är långt ifrån slutförda. Inge Rolander.



Karta över Carlshamn från 1658.

Passa på !!!

Vid årets Kastellets dag skänkte Jan-Åke Kristofferson några utsökt vackra akvareller från Kastellet till Castellanerna. Dessa akvareller lottas nu ut vid varje Castellansamling, Du kan då boka dig för en eller flera lotter. Tillgodahavandet från lotteriet går till inköp av en trekantig hatt, s k Landsstormshatt.

från Guidekommittén:

Sommarens aktiviteter har varit många och ett stort antal medlemmar har varit aktiva i olika sammanhang. Förutom guidning, underhåll av stigar och fort, spridning av flis till reklam om föreningens aktiviteter under familjedagarna i parken.

På Kastellet har guidningar och visningar gjorts vid 12 tillfällen varav ett blev inställt på grund av trasig båt. Kastellets historia har berättats för 317 personer..

På Boön har guidningar skett vid 23 tillfällen. Varav fyra st inställda på grund av regn. T ex den 18 maj med Sternö båtförning med ett förväntat stort deltagande. Boön:s historia har berättats för 196 intresserade personer. Det totala resultatet blev 513 guidade personer.

Jag vill på detta sätt tacka alla guider som både i regn och solsken guidat intresserade människor runt önarna och även till övriga Castellaner som villigt hjälpt till med flis, fågelholkar och andra göromål, för att göra guideturerna intressanta och lättgängna. Till er alla vill jag rikta ett stort tack, vi ses igen till våren...

Sven Andersson den 21/9 -05

Kom ihåg Dina insignier när vi träffas !