



KOMMENDANTBLADET

Information till Sällskapet Castellanernas medlemmar

hösten 2006

Fanor, krutrök och trumvirvlar när Castellanerna fyllde 40 år

Det firades lite extra på Kastelet när årets upplaga av Kastelets Dag gick av stapeln. Med förstärkning av Karlskrona Rediviva i tidstypiska kläder och soldater från Karlshamns Stadsborgargarde, slog historiens vingslag så att alla kände luftdraget.

Ett hundratal personer hade sökt sig ut till Kastelet denna vackra lördagseftermiddag. Efter sedvanligt eminent framförd samlingsmusik av Blekinge Bataljons Musikkår, tågade fanborgen in och ställde upp på den gamla batteriplattformens huggna stenar. Kapitelmästare Fredrik Nordin hälsade välkommen och framförde några väl valda ord.

Ordenskaplan Lars-Olof Billvik förrättade korum kring temat jubileum och de gamla sommarsalmerna ljöd ut över Kastelets vänliga grönskas ljuva dräkt. Som en direkt anknytning till den mer andliga delen av programmet, överlämnade kapitelemästaren en kyrkstöt till Lions som jubileumsgåva. Stöten, som är snidad av Castellanbrodern Inge Rolander, är tänkt att ingå bland Kasteletkyrkans inventarier. Bäva månne den som sluter ögonlocken vid nästa julotta.

En mer än vanligt uppsluppen Karl X Gustav kunde därefter, tillsammans med sin generalkvartermästare Erik Dahlberg, dubba tre nya Castellaner till kommendantgraden. Denna gång var det Suzanne Hammargren, Paul Falck och Jan Andersson, som fick känna trycket av kungens värja mot sina axlar. Ett historiskt ögonblick gjorde sig gällande när Sällskapets första kvinnliga amiral, Birgitta Cleyndert, dubbades till sin ämbetsgrad. Därefter följde kanonsalut och Karlshamns stadsborgargarde visiterades av både militär personal och borgare på besök från Karlskrona. Sedvanligt avslutades Kastelets Dag med trevlig samvaro utanför kruthuset där både mat och kaffe serverades.

Göran Lindgren.



Karlshamns stadsborgargarde rycker fram.

Bild: Sven Andersson

Kulturnatten den 7 oktober !!

Under kulturnatten kommer Castellanerna att finnas på Museet för att berätta om forskarverksamheten, senaste rönen om kartor och naturligtvis presentera den nya boken om hus och folk på Kastelet. Boken finns också till försäljning och författaren signerar.

Vi är där kl 18.30, 19.30, 20.30 i Kungasalen och berättar om boken och visar bilder. Kl 19, 20, 21 visar vi vad de gamla kartorna har att berätta. Varmt välkomna! *Birgitta Cleyndert.*

Historiska Cafée, Expressenhallen kl 18.30

25/10 Bengt Norman berättar om Kontinentalblockaden.

16/11 Hans Tornehjelm berättar om hur det är att vara Kungens adjutant.

Castellanernas Höstfest den 3 nov.

Inbjudan kommer senare.

Nationaldagsfirande Castellaner



Birgitta Cleverdert och Sven Andersson representerade Castellanerna tillsammans med Margareta Stenudd och Karl-Eric Thidell, vilka avvaktar i bakgrunden.

En liten men trogen skara Castellaner mötte upp till årets Nationaldagsfirande i Rosengården den 6 juni. Tillsammans med ett tjugotal andra föreningar bildade Sällskapet fanborgen, som i år inte gjorde någon längre vandring. Med Scoutmusik-kåren i spetsen gick marschen från Scoutgården till Snäckan, där en månghövdad publik mött upp, trots att regnet hängde i luften. Efter sedvanlig parad för fanan, högtidstal och musik, avslutades arrangemanget med allsång i bästa Skansenstil under ledning av Nöjeskompaniet.

Artikel och bild: Göran Lindgren

Rapport från guide-gruppen, 2006

Guideperioden börjar lida mot sitt slut, det är bara ett par ordinarie guidningar samt en grupp lottor som är kvar. Dessa tar Georg hand om, dom har speciellt inriktat sig på fortet och den krigiska delen av 1900-talet. Jag vill på detta sätt tacka de 10 aktiva guider-na som ingår i gruppen för ett bra jobb med att informera våra besökare om vår historia i både regn men mest i solsken på Boön och på Castellet. Samtidigt vill jag hälsa två nya medarbetare välkomna Gösta Blomkvist och Lennarth Falck som går in i guide-gruppen. Till slut kan jag meddela att intäkten för i år till föreningen överstiger förra årets resultat.

Hälsningar från Sven med utsikt över varvet på Boön.



*Gamla varvsplatsen på Boön.
Bild: Sven Andersson*

Med Karl X som toast master...

Fin middag avslutade jubileumsdagen den 10 juni



I Vägaskolans vackra matsal samlades på kvällen ett 60-tal personer; castellaner med respektive, till en trivsamt middag. Med en välkomstdrink i handen och till sång av musikgruppen Galax vackra toner utbytte gästerna synpunkter på eftermiddagens aktiviteter på Castellet. Till vackert dukade bord inbjöd sedan ordförande Fredrik Nordin gästerna till en smakfull tre-rätters middag. Kvällens toastmaster Bengt Norman skötte sitt uppdrag med den äran.



Margareta Stenudd bjöd, tillsammans med kökets personal, på en jubileumsmiddag bestående av en skaldjurskorg som entré följt av en smakrikt kryddad lax med tillbehör och avslutad med en glassdessert, som samtliga gäster önskade receptet på.

Ethel Duvskog framförde kommunens gratulation till jubileet. Gratulationer hade inkommit från bl a Kulturkontoret och Turistbyrån i Karlshamn, från Region Blekinge och från castellanen amiral Lars Dreje.

Stig Persson gav en intressant tillbakablick på ordenssällskapet Castellanernas första år; Tage Jönsson, Josef Nilsson och Axel V Andersson var namn, som hos oss äldre middagsdeltagare väckte minnen.

Vid kaffet underhöll sång- och musikgruppen Galax. Ett antal konstverk, som skänkts till jubileet utlottades. Birgitta Cleyndert, avtackades av ordföranden för det storartade arbete hon nedlagt som ansvarig för festmiddagens planering och genomförande, vilket samtliga gäster med en lång applåd instämde i.

Vid ett av borden Inga Ryberg. Bilder: Göran Lindgren .



Stig Persson flankerad av Göran Lindgren och nuvarande kapitelmästare Fredrik Nordin.



Leif Isackson och Georg Abrahamsson låter sig väl smaka.

Glöm inte dina insignier när vi träffas !!!

Visitation inför uppställningen...

Torsdagen den 11 maj iordningställde en grupp Castellaner vårt historiska rum på Castellet. Lite ny design på rummet gjordes - bl.a. flyttades modellen av Castellet närmare fönstret för att få lite mera ljus. Utställningsskärmarna fick en ny uppställning som blev lite mera överskådlig och rummet kompletterades med två akvareller som visar en tänkt försvarsanläggning med tre blockhus och en bild över den rivna proviantmästarebostaden med bageri. Glasmontern med kommandanten Carlströms hatt och epåletter har under året åderlåtits på så sätt att museet återfått hatten och epåletterna medan fotot finns kvar. Ny hatt har inköpts och en kommandantstav som är en kopia på den ursprungliga



Åke Fransson, Bengt Olsson och Birgitta Cleynert kontrollerar att allt finns med...
Bild: Jan-Åke Kristoffersson

håller på att tillverkas. Mest problem var det att få kläderna på soldaten. Birgitta Cleynert hade dock det rätta handlaget så både strumpor och byxor kom på. Den fina kompanifanan från Kronobergs regemente kom även på plats. Passa gärna på och ta en titt i historiska rummet nästa gång Du kommer ut på Castellet. I år hade de nya receptenterna en genomgång i historiska rummet före dubbningen så att de fick lite kunskap om Castellet och dess historia. De som iordningställde var Bengt Olsson, Åke Fransson, Kaj Johansson, Birgitta Cleynert och Jan-Åke Kristoffersson.

Rapport från forskargruppen, 2006

En del av forskargruppen har under året arbetat med en skrift över Castellet och dess byggnader. Nu är den färdig och den överlämnades vid 40-årsjubileet. Skriften är på ett 40-tal sidor och visar både planritningar och fasader på husen som fanns vid 1807 års inventering. Det är ett digert arbete som ligger bakom alla uppgifterna och det är med stor tillfredsställelse vi nu kan få veta lite mer om Castellets historia. 26 byggnader finns upptagna och dessutom uppgifter om beväpningen med kanoner och mörsare. Några 242 kanoner har det aldrig funnits - vilket finns angivet i någon bok - men väl ett 40-tal som alla är upptagna i skriften. Även bemanningen finns det uppgifter om och likaså andra händelser på ön, T.ex. att det första barnet föddes 1687 men dog drygt ett år senare. Att arresterade kvinnor "lägrades" i arresten framgår även - bl.a. annat



Kompanifanan...

Bild : Jan-Åke Kristoffersson

anges en kapten vid artilleriet som fader till ett barn. Att kommandanten hade ett eget utedass var kanske inte så konstigt men att han själv hade fått bekosta tapeterna. i sitt kommandanthus visar att det inte var så exklusivt att vara kommandant. Skriften finns att köpa på Karlshamns museum och kostar kr 100. De som tagit fram skriften är Lars Dreje, Sven-Åke Kullberg, Gösta Blomqvist, Karl-Erik Thidell och Jan-Åke Kristoffersson