



KOMMENDANTBLADET

Information till Sällskapet Castellaternas medlemmar
hösten 2009

Castellaner med respektive!

Välkomna till

HÖSTMÖTE

fredagen den 6 november
kl. 18.30 i Rådhusalen

På menyn

Helstekt kotletterad
Potatis och grönsaker
Måltidsdryck
Kaffe och kaka

Pris: 120 kr

(Vin och något till kaffet tillkommer)

GUSTAV II ADOLFS LIV OCH DÖD



BIRGER JONSSON

från Jämshög berättar om den gamle
hjaltekonungen.

ANMÄLAN SENAST

torsdagen den 29 oktober

Bengt Norman 0454-882 48 postmaster@castellan.se

Göran Lindgren 0454-133 75 g.lindgren@alfa.telenordia.se

Tillbakablicken

Castellanerna på kulturnatten

Castellanerna fanns med på ett hörn under höstens kulturnatt. I Vuxen-skolans lokaler på Rådhusgatan hade besökarna möjlighet att köpa skriften "En vandring i Väggaområdet". Jan-Åke Kristoffersson, Gösta Blomqvist och Lars Dreje turades som försäljare under kvällen och kunde sälja ett antal exemplar av vår senaste skrift.



Lars
Dreje



Historiskt Café

Sagan om ett land på andra sidan havet

– MÄRKESÅRET 1809 –

Pertti Pennanen

berättar om Sveriges och Finlands
gemensamma historia

Onsdagen den 25 november kl. 18.30

Karlshamns Museums Expressenhall
(Ingång från museigården)

Entré: 40 kr

Läs även vår hemsida www.castellan.se

Det var en bra studiecirkel

År 1989, alltså för 20 år sedan, deltog jag i en studiecirkel om "Castellets historia". Intresset för studiecirkeln var då så stort bland Castellanerna att det blev två studiegrupper.

När jag bläddrar i den digra kurspärmen från den tiden ser jag att övriga deltagare i min grupp var Torsten Jönsson, Mats Olsson, Bertil Danås, Albin Nilsson och Erik och Doris Borgström. Kursledare var dåvarande kapitelmästaren Axel W Andersson. Vad jag minns och vad som framgår av kurspärmen och så var det en innehållsrik kurs.

När det i våras inbjöds till en ny historisk kurs om Castellets och Karlshamns historia var min första tanke att den har jag ju varit med om en gång. Men kursprogrammet och namnen på alla de kunniga Castellanerna som skulle medverka i de olika kursavsnitten väckte min nyfikenhet varför jag anmälde mig med förhoppning att få lära mig något nytt. Och den förhoppningen infriades verkligen för mig och de övriga tiotalet kursdeltagarna.

I kursen fanns många avsnitt som inte fanns med i den förra kursen och genom ny historisk forskning kunde föreläsarna tillföra ny kunskap till den som deltagarna eventuellt reda hade.

Flera av deltagarna hade också goda historiska kunskaper som de delade med sig av. Att framhålla något kursavsnitt före något annat går egentligen inte då alla enligt min uppfattning var lika fängslande. Och mycket ny kunskap fick vi som sagt. Alla fick vi väl bland annat en ny bild av Vittus Andersson.

En kurskväll som jag länge kommer att minnas är den guideade kvällen på Boön som vi gjorde under Jan-Åke Kristofferssons och Åke Franssons ledning. Kvällen avslutades med korvgrillning som Birgitta Cleyndert hade förberett vid grillplatsen på den västra sidan av ön. Att tillsammans med de trevliga studiekamraterna få uppleva solnedgången i väster, höra näktergalens sång i söder och gökens ropande i norr gjorde kvällen till ett fint minne.

Blir det någon liknande kurs vill jag rekommendera Castellaner och andra intresserade att delta i den, för den kommer att tillföra er mycket ny historisk kunskap. Till slut ett stort tack till alla medverkande och ett extra tack till kursledaren Birgitta som på ett föredömligt sätt svarade för det praktiska under kursen, men som också fick hoppa in som föreläsare då det strulade till sig med programmet några gånger.

Rune Svensson



Leif Lagercrantz, Jan-Åke Kristoffersson, Birgitta Johansson, Oscar Billvik, Börje Williamsson, Lars-Olof Billvik, Åke Fransson och Birgitta Cleyndert vid grillplatsen efter rundvandringen på Boön.

Foto: Rune Svensson

Tillbakablicken

Historiskt Café

Onsdagen den 24 september samlades ett 30-tal Castellaner och andra intresserade på biblioteket. Det var Sällskapets kapitelmästare Göran Lindgren som utifrån en stadskarta från 1893 visade gamla bilder från ett svunnet Karlshamn. Många kände dock igen platser och byggnader från sin ungdom och kunde bidra med både intressanta och spännande inlägg.

