



KOMMENDANTBLADET

Information till Sällskapet Castellanernas medlemmar
hösten 2010

Årets Kassellets Dag – en upplevelse för både unga och gamla

Det låg spänning i luften och det kändes tryggt att ha mamma och pappa i närheten när skottet från det gamla geväret brann av. Förtjusningen var stor bland de barn som tillsammans med sina föräldrar besökte Kassellet i början av juni.

Sällskapet Castellanerna satsade i år lite extra på barnen och på en historielektion av det mer annorlunda slaget. Under temat Riddare och prinsessor, något som låg i tiden med tanke på den nationella bröllopspyran, fick de yngre träffa soldater och andra personer som en gång levte och verkade på Kassellet. Det fanns också möjlighet för barnen att prova på bågskytte, ett inte alltid så lätt men uppskattat inslag. Historielektionen avslutades med att barnen blev dubbade till riddare och prinsessor av Kassellets.

Medan barnen underhölls hade de vuxna möjligheter att ta del av andra begivenheter. Filmen "Två nationer - en ö" visades i Kastellkyrkan och det fanns möjlighet att lyssna på ett miniföredrag om Kassellets bemanning genom tiderna. För de vuxna avslutades förmiddagens aktiviteter med en dramatiserad guidning.

Kassellets kommendant dubbade tillsammans med kastellpredikanten barnen till

Foto; Hans-Ebbe Lindskog



Fem nya medlemmar dubbade

Med sedvanlig pompa och ståt firade Sällskapet årets Kassellets Dag den 13 juni. Vädret visade sig från sin bästa sida och i strålende sol kunde fem nya medlemmar dubbas till Castellaner av kommendantgraden.

För första gången på många år kunde aktiviteterna utspela sig på ången ner mot den södra brunnen. Borta var murrenoveringens stenmassor och fanborgen kunde som i forna dagar marschera in till Blekinge Bataljons Musikkårs taktfasta musicerande. Karl den X Gustav var på plats med sin trogne Erik Dahlberg. Som vanligt kunde de båda skåda in i stadens Karlshamns framtida handel och vandel.

Fem recipiender hade hörsammat kallelse till medlemskap. Gustav Janzén, Ulf Andersson, Jessica Northfell, Anders Runesson och Leif Wählin fick alla känna tyngden av konungens värja på sina axlar som ett påtagligt bevis på sitt nya medlemskap i Sällskapet. För sitt förtjänstfulla arbete för Kassellets bevarande dubbades Jan-Åke Kristoffersson till Sällskapets högsta grad, ståthållargraden.

För ovanlighetens skull fick sedan både kungen och Dahlberg ställa sig på de dubbades sida, då deras alter ego, dvs. Bengt Norman och Jan Otterheim, upphöjdes till amiralsgraden av Sällskapets kapitelmästare Göran Lindgren.



Fem nya medlemmar togs in i Sällskapet vid Kassellets Dag. Här är det Gustaf Janzén som dubbas till Castellan av kommendantgraden och medlem 175.

Foto: Hans-Ebbe Lindskog



Folke Johansson, Jan-Åke Kristoffersson och Göran Lindgren idkande fältstudier på Boön och Gamle Skans 1997. Resultatet ledde till projektet Boön 2000 och till den skyltade vandringsled som idag går runt ön.

Forskargruppen tar time out

Behöver tid till att stöpas om

Sällskapets egen forskargrupp har varit igång med sin verksamhet sedan mitten av 1990-talet. Bland de projekt som genomförts kan nämnas de skyltade rundvandringarna på Kastellet och Boön. Nu har gruppens arbete gått lite i stå och för att omforma och förnya verksamheten krävs lite tid.

Forskargruppens uppdrag har varit att sprida en fördjupad kunskap om Kastellet, Boöns och Karlshamns historia. Källkritik har varit lite av ett ledord för gruppen. Gamla skrönor har kullkastats efter sökande i olika arkiv. Att krutkällaren skulle ha varit Vittus Anderssons fångelsehåla är en av dessa villfarelser som fått gett vika för fakta.

Den ursprungliga tanken med Forskargruppen var att skapa ett forum med en mer aktiv del av Castellanerna. En mötesplats där historieintresserade skulle kunna träffas och utbyta erfarenheter och få en fördjupade kunskaper om hur man hittar fakta i olika arkiv.

Som i så många andra sammanhang måste det till en engagerad ledare som kan ta på sig ansvaret att entusiasmera deltagarna i en grupp. För tillfället saknar Forskargruppen en sådan ledare. Under hösten får ordenskapitlet aktivt arbete för Forskargruppens framtida utformning. Spännande projekt att forska om råder det ingen brist på.

Kalendarium hösten 2010

24/8	Ordenskapitlet	21/10	Ordenskapitlet
15/9	Historiskt Café	4/11	Höstmöte

Historiskt Café

Nils Dacke - rebellen

Nils Dacke kommer att vara temat vid höstens första Historiska Café. Sällskapet i samarbete med Karlshamns Museum bjudit in författaren och historikern Bo Alvemo från Söderråkra. Intresset för Nils Dacke fick han när han skrev trilogin om Södra Møre i början av 1990-talet. Flera års studier i ämnet ledde så småningom fram till faktaboken *Dackefejden – det stora upproret*. Men det slutade inte där.



Bo Alvemo

Arbetet med faktaboken väckte tanken hos Bo Alvmos att skriva en historisk roman om Dacke. I mars i år gav han ut boken *Nils Dacke – rebellen*. I den tar Alvemo ställning för Nils Dacke och hans uppror mot Gustav Vasa. Att skriva boken tog två år. Den är uppbyggd av händelser som bevisligen har inträffat men som romanförfattare har Alvemo haft möjlighet att blanda fakta och fiktion på ett sätt som inte går att göra i faktaböcker.

Källa: Sydöstran

ONSDAGEN DEN 15 SEPTEMBER
KL. 18.30
I KALSHAMNS MUSEUMS
EXPRESSENHALL

Den svenska störtfloden

En föreläsning om Karl X Gustafs polska fälttåg 1655-1660.

Rolf Johansson, historie- och kulturintresserad Polenfantast från Karlskrona, föreläser (iförd en polsk adelsdräkt). I år är det 350 år sedan freden i Oliwa befäste slutet av de svenska härjningarna i Polen. Genom föreläsningen får vi en bra bild av det polsk-svenska kriget, de svenska plundringarna och hur det gick till när svenskarna åtminstone tillfälligt gjorde en paus i krigstågen i syd och österled. Oliwa är för övrigt idag en välkänd stadsdel i Gdansk, där katedralen är särskilt berömd för sin orgel och sina orgelkonserter.

Onsdagen den 22 september
kl 18.30
på biblioteket i Karlshamn