



KOMMENDANTBLADET

Information till Sällskapet Castellanernas medlemmar
sensommaren 2009

HÖSTENS KALENDARIUM

| | | |
|-------|-------|-------------------|
| 25/8 | 18.30 | Ordenskapitlet |
| 1/9 | 18.00 | Möte guidegruppen |
| 15/9 | 18.00 | Forskargruppen |
| 23/9 | 18.30 | Historiskt Café |
| 6/10 | 18.30 | Ordenskapitlet |
| 20/10 | 18.00 | Forskargruppen |
| 6/11 | 18.30 | Höstmöte |
| 25/11 | 18.30 | Historiskt Café |
| 15/12 | 18.00 | Forskargruppen |

Tillbakablicken

Våren och sommaren har för Castellanernas del präglats av en rad arrangemang och aktiviteter.

I samband med årsmötet i början av april presenterades Castellanernas nya skrift om platser och hus i Väggaområdet. Skriften har blivit så eftertraktad att de första 300 exemplaren redan är slutsålda.

Kastelletts Dag blev en blåsig historia men med god uppslutning och i övrigt soligt väder. Blekinge Bataljons musikkår var tillbaka efter ett års frånvaro, vilket återställde ordningen. Tre recipiender dubbdades in i Sällskapet som medlemmar nr. 172, 173 och 174.



Blåsande bataljon med blänkande bleck från Blekinge.

I början av juli hölls en stor och välbesökt sprintorientering på Kastellet. Castellanerna var med på ett hörn med två soldater och en präst, som berättade om Frisholmens historia.

Succé för dramatiserade Kastellvisningar

Under sommaren har Sällskapet genomfört en rad guidningar. Förutom några stadsvandringar så är det Boön och Kastellet som visats.

De dramatiserade Kastellvisningarna har rönt störst intresse, både bland Karlshamnare och bland turister. Genom frivilliga insatser från ett antal medlemmar har besökarna mött både soldater och pigor som berättat om sina öden på Frisholmen. Skådespelartalangerna har det inte varit något fel på och många uppskattande ord har framförts.

Kräver frivilliga insatser

Totalt så har 728 personer visats runt i staden, på Boön och på Kastellet vid sammanlagt 25 visningar. På Kastellet genomfördes 17 visningar varav 8 dramatiserade. För att kunna genomföra dessa så har 22 personer varit engagerade. Trots det har det ibland varit svårt att få ihop tillräckligt med skådespelare och några har ibland varit tvungna att spela dubbelroller.



Inkomster till Sällskapet

Inkomstmässigt har det inneburit att ungefär 20 000 kronor inkommit till Sällskapets kassa. Pengar som på ett eller annat sätt kommer Castellanernas verksamheten och i förlängningen Kastellet tillgodo.

Visningar även nästa sommar

Ordenskapitlet har redan beslutat att de dramatiserade guidningarna på Kastellet ska fortsätta även nästa sommar. För att det ska kunna genomföras krävs fortsatt goda insatser från medlemmarna. Känner du att det är något du skulle vilja pröva på? Hör av dig till Fredrik Nordin eller Birgitta Cleyndert.

Kommandanten Graak (Rune Svensson) berättade om sitt hårt provade liv på Kastellet



En hårt provad Wittus Andersson (Lars Dreje) berättar om sina umbäranden för en grupp skolfolk från Sölvesborg

Välkomna till Forskargruppen

Forskargruppen består av ett gäng castellaner som gärna fördjupar sina kunskaper om Kastellet och Karlshamns historia.

Man träffas en tisdagskväll i månaden för att tillsammans stötta varandra och ge tips var man kan finna fakta i t.ex. arkiv eller litteratur.

Genom åren har några av deltagarna i Forskargruppen producerat material som kommit ut i tryck. Andra har fördjupat sina kunskaper om olika skeenden i Karlshamns historia och delgivit dem muntligt för gruppen eller vid Historiska Caféer.

Forskargruppen gör ofta små utflykter för att få inspiration och influenser från föreningar eller historiska institutioner. Några av besöksmålen har varit Landsarkivet i Lund, Kungsholms fort och Karlsstads museum i Köpenhamn.

Verkar det spännande? Ring Birgitta Cleyndert tfn. 0454 – 18509 så berättar hon mer.



Några av Forskargruppens deltagare vid en av träffarna i Vuxenskolans lokaler på Rådhusgatan. Från vänster Jan-Åke Kristoffersson, Sven-Åke Kullberg, Birgitta Cleyndert (kursledare), Inge Rolander och Georg Abrahamsson.

HISTORISKT CAFÉ

”En stadskarta berättar”

Kom med på en vandring genom ett Karlshamn som helt eller delvis försvunnit. Utgångsläget är en stadskarta från år 1893.

Det är Göran Lindgren som satt samman och presenterar programmet. Kartan, tillsammans med gamla fotografier, ger en bild över staden som den en gång i tiden såg ut.

– Tanken är att kartan och bilderna ska ligga till grund för cafékvällen, berättar Göran. Åhörarna ska vara aktiva och dela med sig av sina minnen från de platser där de en gång lekt som barn. Mycket av det kartan visar försvann på 60 och 70-talet.



Karlshamn har som alla andra städer genomgått en förändring genom seklerna. Trots det är det ändå mycket som är sig likt.

**ONSDAGEN DEN 23 SEPTEMBER KL. 18.30 I
KARLSHAMNS MUSEUMS KUNGASAL**

EN FATTIGBÖSSA TILL SÄLLSKAPET

Ännu en gång har Inge Rolanders hantverkskicklighet kommit Sällskapet tillgodo. Denna gång har han tillverkat en insamlingsböss. Den ska stå framme när Castellanerna samlas och de medel som kommer in ska användas till Sällskapets verksamheter.

Bössan har inskriptionen ” För Invalidcorpsens Wäl” Tanken med inskriptionen är att koppla insamlingsbössan till de uttjänta soldater som en gång gjorde sin garnisonstjänst på Kastellet.

Läs mer om invalidcorpsen och bössan på vår hemsida.



HÖSTENS BÄSTSÄLJARE



Ännu finns det några exemplar kvar av

**EN VANDRING
GENOM
VÄGGAOMRÅDET I
KARLSHAMN**

Kontakta Christer Pileöw på Alltiprint i Karlshamn AB