



# Kommendantbladet

Information till Sällskapet Castellanernas medlemmar  
sommaren 1999



Foto: K-E Forssander

## Regnet satte stopp Kastellets Dag fick firas inom- hus

Firandet av Kastellets Dag, i år i ett samarrangemang med nationaldagsfirandet, höll på att bli en blöt tillställning. Bara någon timma före starten, öppnade sig himlen och ett ihållande regn tog sin början. Efter en stunds överläggning beslöts att förlägga hela föreställningen till rådhuset.

Efter att beslutet tagits skedde omställningen utan problem. De som redan transporterats ut till Kastellet, det

gällde både medverkande och besökare, samlades snabbt ihop och när startskottet gick var alla på plats under taket till rådhusets oktagon. Traditionenligt inleddes med inmarsch av fanborgen, som denna gång förstärktes med fanor från olika deltagande föreningar. Musiken framfördes, som alltid, med bravur och taktfasthet av Blekinge Bataljons musikkår under ledning av Lars Eric Andersson.

Efter korum, dubbning av nya medlemmar och tal av landshövdingen, kunde de närvarande konstatera att 1999 års upplaga av Kastellets Dag blivit en minnesrik tillställning, trots att den av regnet tvingats inomhus.

## KAPITELMÄSTAREN:

### Framåt – bakåt?

Som nyvald ordförande kan det vara på sin plats att framföra lite om de tankar och visioner som kommer att prägla mitt framtida arbete för Sällskapet. För visioner är viktigt. Möjligheten att kunna se framåt och nå ett förutbestämt mål är avgörande för den verksamhet man bedriver. Detta gäller även i hög grad för Castellanerna.

Då infinner sig kanske tanken hos någon:

- Kan en historisk förening som ser bakåt arbeta framåt?

Naturligtvis kan den det. Att bevara de historiska platserna till eftervärlden och att berätta om det förgångna är verkligen ett arbete framåt. Nya rön i historieforskningen leder hela tiden fram till omprövningar av det historiska skeendet. Inte alltid så omstörtande men med resultat att det som tidigare betraktats som en sanning, kan förvandlas till en skröna eller god historia.

Hur ska man då använda dessa nya kunskaper och rön? Sällskapet Castellanerna har sedan instiftandet verkat för bevarandet av Kastellet. Kanske inte så mycket handgripligen, utan snarare genom att på olika sätt berätta om fästningens historia. Inom informationsområdet finns ännu mer att ge. Att som ett komplement till redan framtagna utställningar och skyltar erbjuda guidningar för besökande grupper, skulle inte bara sprida en ökad kunskap om Kastellet, utan även ge möjligheter till inkomster.

Men Castellanerna skulle kunna göra

mer än så. I vår kommun värnar man om framtiden. Speciellt utvald arbetar med olika framtidsfrågor och stundtals används historiska fakta som argument i debatten. Tyvärr är många gånger dessa fakta inte alltid speciellt välförankrade, utan bygger mer på hävd och tradition än korrekta uppgifter. Här har Sällskapet en uppgift. Forskargruppen fortsätter sitt arbete med sin källkritiska granskning av Karlshamns historia och arbetar aktivt med att finna nya kompletterande fakta, som vi gärna delar med oss. Sedan kan vi bara hoppas på att kommunen vill ta vara på våra kunskaper.

Historieintresserade i Karlshamn är lyckligt lottade när det gäller möjligheter till forskning kring historien. En aktiv museiförening, god tillgänglighet till kommunarkivet, engagerade hembygdsforskare och vi själva som en aktiv, historisk förening, borgar för att framtiden så korrekt som möjligt underbyggs av historien.

Det har också inkommit önskemål om fler informella träffar, där man gör nerlag i den lokala historien. Med medtagen kaffekorg träffas man några timmar och låter sig informeras om någon plats eller byggnad som är av intresse. Först ut i denna form av träffar blir Boön i slutet av augusti.

I övrigt pågår verksamheten som vanligt. Arbetet med att rekonstruera batteriplats II fortskrider. Alla tillstånd är klara och förhoppningsvis skall allt vara klart till hösten.

*Göran Lindgren*

## Boön - höstens tema

Under hösten kommer Boön att presenteras lite närmare för oss inom Sällskapet.

Lördagen den 28 augusti är alla intresserade välkomna till en rundvandring på ön. Våra guider blir de deltagare, som inom forskargruppens ram, arbetat med att söka nya fakta om Boön och dess historia.

Vidare kommer höstmötet att präglas av just Boön. Då kommer redaktionschefen på Ölandsbladet, Kurt Lundgren, som skrivit i ämnet, att vara föredragshållare och bland annat berätta om fartygsbyggnad på Boön och Ebbe Simonsson – ekipagemästare vid varvet.

### Nya medlemmar 1999

Vid årets Kastellets Dag dubbades två nya medlemmar av kommendantgraden in i Sällskapet. Vi hälsar Christer Petersson, fritidsintendent i Karlshamns kommun och Jan-Erik Sörmlind, historielärare vid Chapmansskolan i Karlskrona, välkomna till oss och hoppas att de kommer att trivas i vår samvaro.



Jan-Erik Sörmlind och Christer Petersson  
nya medlemmar 1999 . foto K-E Forssander



Det kommer att handla mycket om Boön i höst.

## Maxantalet för medlemmar snart nått

Glädjande nog ökar intresset för Castellanernas verksamhet och förslag till nya medlemmar kommer in i jämn ström.

Enligt stadgarna är antalet medlemmar maximerat till hundra, en gräns som snart är nådd. Därför kommer ordenskapitlet att till hösten ta upp frågan om en stadgändring när det gäller antalet medlemmar.

Gången för intagning kommer också att ses över. En vädjan när det gäller förslag till nya medlemmar! Ge gärna förslag på namn på lämpliga kandidater, men berätta det inte för vederbörande innan klartecken från Kapitelmästaren. Enligt stadgarna är det ordenskapitlet som beslutar vilka som skall tas in och i vilken ordning.



Efter mer än två års arbete och 200 nerlagda timmar är den nya Kastellmodellen på plats  
Foto: G. Lindgren

## Inges modell klar Ny sevärdhet i Kastellutställningen

Som ett projekt inom ramen för Forskargruppens arbete, har Castellibroder Inge Rolander byggt en modell av Kastellet.

Modellen, som är i skala 1:250, har med skicklighet och fingerfärdighet byggts upp under en längre tid.

- Jag har nog lagt ner uppåt 200 timmar under två år på modellen, berättar Inge, som själv är nöjd med resultatet. Underlaget är en ritning över Kastellet från 1743, som i original finns i Krigsarkivet, berättar han vidare.

Det är inte bara ritningen som kommit till användning, utan även kunska-

per om byggnader och kandonäck har forskats fram. Under arbetets gång har Inge lärt sig en hel del om den gamla bosättningen och murarna på Frisholmen.

- Det har varit ett "pilligt" men stimulerande arbete, menar han.

Materialet i modellen är mestadels s.k. husfix och masonit. För att få någorlunda riktighet i höjderna, har Inge använt en höjdkarta som kopierats i rätt skala.

Inge har även egenhändigt tillverkat stativet modellen är placerad på och den plexiglaskupa som skyddar den mot klåfingriga angrepp.

- Jag vill gärna rikta ett tack till Göran Lindgren som har forskat fram originalhandlingarna i Krigsarkivet

och Stig Persson som varit behjälplig vid framtagande av kartor via kommunen, säger Inge

Modellen är nu placerad i utställningslokalen på Kastellet, som därmed fått en ny sevärdhet.



Ritningen från 1743, som varit underlag vid uppbyggandet av den nya modellen. Krigsarkivet