



Kommendantbladet

Information till Sällskapet Castellanernas medlemmar
- våren 1997 -



Glada jubileumsgäster firade Castellanernas 30-åriga verksamhet.
Foto: Stig Svensson

Det drar ihop sig till årsmöte och Castellanerna kan se tillbaka på ett aktivt 1996 med bl.a. 30-årsjubileum och flera aktiva insatser för Kastellet's bevarande.

Sedan föregående Kommendantblad har vi firat 30-årsjubileum. Detta skedde den 15 november i Odd Fellow-huset i Karlshamn.

Blekinge Bataljons musikkår medverkade och kapitelvärdaren gav en kort återblick över de gångna 30 åren. Efter ett kåseri om vådan

vid källforsknin av vice kapitelvärdaren, dubbades Harry Johansson till hederscastellan och kommendant. Därefter intogs en välsmakande supé och till kaffet underhöll sångpedagogen Anna-Bengta Friberg till ackompanjering av Lars-Eric Andersson.

Kastellet's byggnader

Sökargruppens arbete fortsätter och de som arbetat med de gamla byggnaderna på kastellet, har erhållit ritningar och beskrivningar från Krigsarkivet.

Nu ska skyltar, som presenterar byggnaderna, framställas enligt riks-

antikvariets anvisningar och placeras ut vid platsen där byggnaden en gång stod. Det rör sig om ett tiotal skyltar.

I samband med uppsättandet av skyltarna ska en folder tas fram, som visar hur man ska gå mellan de olika byggnadsbeskrivningarna.

Tillstånd att sätta upp skyltarna har sökts hos länsstyrelsen liksom bidrag till kostnaderna.

Det är vår förhoppning att ha det hela klart till sommaren.

Smålands Karoliner

Årets Kastellet dag kommer att firas söndagen den 25 maj, med början klockan 13.00. Lägg detta nogsamt på minnet.

Det är nu klart att Smålands Karoliner kommer att medverka med sitt uppvisningsprogram. För att täcka kostnaderna har en vädjan gått ut till medlemmarna om ett bidrag.

Därutöver blir det sedvanliga ceremonier med korum och intagning av nya medlemmar.

Efter uppvisningen samlas vi i och omkring kruthuset för en stunds samvaro.

Sommarutställningen

Vi nalkas en ny säsong och Ordenskapitlet har beslutat att köpa in en Kastellvimpel att ha hissad vid båtbyggans flaggstång

Det är också dags att flytta ut Kastellutställningen. Förra sommaren åtog sig några Castellaner att tillse utställningen en vecka var. Det är min förhoppning att det blir så i sommar också.

Flera aktiviteter

Jag vill påminna om nationaldagens firande den 6 juni, som också erfordrar representanter från Sällskapet.

Från Kamratföreningen Blekinge Bataljon har kommit en inbjudan att delta i en utflykt till det nya Marinmuseet i Karlskrona den 16 augusti. Mer om detta i kommande utskick.

I augusti blir det förhoppningsvis också räkfest i Kruthuset.

Årsmöte

Slutligen hälsar jag alla varmt välkomna till årsmötet den 3 april, samtidigt som jag önskar att få se Er på våra sammankomster i fortsättningen.

Stig Persson, Kapitelmästare



Folke Johansson med sin bok om sjökaptenen John P Hörberg
Foto: Göran Lindgren

Folkes forskning först ut.

I Sökargruppen blir Folke Johansson den förste att visa upp resultatet av sin forskning.

I bokform presenterar han en både välskriven och väldokumenterad berättelse om sjökaptenen John P Hörberg från Hällevik.

Havet ger och havet tar är ett citat som väl kan beskriva bokens innehåll.

Inledningen är gripande. Fiskarbefolkningens vedermödor och ständiga kamp för sin utkomst ur havet, där männen ofta fick sätta livet till, har vi svårt att tänka oss idag.

Till denna hårda värld föds John P Hörberg och vi får följa honom och

hans familjs levnadsöden under den senare halvan av 1800-talet.

Redan som 14-åring går han till sjöss och arbetar sig upp "den långa vägen" till styrman och sjökaptan, utexaminerad vid navigationsskolan i Karlshamn. Han seglar sedan som befälhavare både på egna och andra redares fartyg.

Boken är också en väl dokumenterad skildring av de långa sjöresorna och livet ombord på ett segelfartyg under 1800-talet.

Det märks att Folke Johansson är väl insatt i sjöfartens historia och kunnig om de fullriggade segelfartygen. Ett och ett halvt års forskning och skrivande har verkligen givit ett dokument värt att läsa av alla som är intresserade av sjöfart.

fincorper et suscipit lobortis vulputate velit esse molestie consequat vel illum ut dolor euismod incididunt vel cum inure dolor in esse. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ad minim veniam, quis nostrud. Hendrerit in aenean vulputate velit esse molestie ac consequat. Eserci tation ullamcorper suscipit lobortis vulputate velit. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Wisi enim ad minim veniam. Dolor eu utraffugiat. Ac consequat vel acillum dolore eusta feugiat nostrud exerci. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Callanacorper et suscipit lobortis vulputate velit esse molestie consequat vel illum ut dolor euismod incididunt vel cum inure dolor in esse. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ad minim veniam, quis nostrud. Hendrerit in aenean vulputate velit esse molestie ac consequat. Eserci tation ullamcorper suscipit lobortis vulputate velit. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Wisi enim ad minim veniam. Dolor eu utraffugiat. Ac consequat vel acillum dolore eusta feugiat nostrud exerci. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

amcorper et suscipit lobortis vulputate velit esse molestie consequat vel illum ut dolor euismod incididunt vel cum inure dolor in esse. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ad minim veniam, quis nostrud. Hendrerit in aenean vulputate velit esse molestie ac consequat. Eserci tation ullamcorper suscipit lobortis vulputate velit. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Wisi enim ad minim veniam. Dolor eu utraffugiat. Ac consequat vel acillum dolore eusta feugiat nostrud exerci. Ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Förslag till skylt för utmärkning av de gamla byggnaderna på Kastellet.
Utförning: Bengt-Göran Welander

Forskningen fortsätter

Sökargrupperna fortsätter sitt forskande för fjärde terminen.

Gruppen har nu 10 deltagare som plockar fram uppgifter från arkiv och skrivna källor. Men det finns plats för fler intresserade.

De gamla byggnaderna på Kastellet, som Stig Persson, Stig Svensson, Jan-Åke Kristoffersson och Georg Abrahamsson arbetat med samt Folke Johanssons bok, har nämnts tidigare, men gruppen arbetar också med andra delar ur Karlshamns historia.

Broarna över Mieån, dess tillkomst, antal och placering genom åren, är ett område som Jan-Åke Kristoffersson tittar lite närmare på.

Broarna har haft betydelse för nya staden på västra sidan av ån, men i början av stadens historia ville man ha så få broar som möjligt på grund av bl.a stadssportstullarna.

Ett annat ämne är urmakare i Karlshamn. Det har i staden funnits den hel del sådana genom tiderna, både de som tillverkade ur och de som bara reparerade. Det är kanske inte konstigt att Karl-Erik Thidell, själv urmakare, valt att forska runt detta.

Vet ni vad en flaneltryckare sysslade med? Den frågan kan snart Leif Gustafsson ge svar på. Han har forskat och samlat fakta om flaneltryckaren Sönderdal och hans flanel-

tryckeri i Karlshamn.

Att sjöfarten har haft en avgörande betydelse för Karlshamns utveckling som handelsstad känner nog de flesta till. Därför är det kanske inte så underligt att två grupper kommit att intressera sig för områden som berör sjöfarten i staden.

Karl-Erik Forsander och Lars Dreje forskar runt de flertal varv som varit verksamma från Bodekultiden fram till våra dagar. Det handlar både om byggandet av militära fartyg och civila handelskepp.

Handelskeppen, som många gjorde världsomspännande seglatset, behövde en duglig besättning. Inte minst befälet ombord, som måste kunna navigera fartygen på de långa resorna.

Om navigationsundervisning och navigationskolor i Karlshamn, försöker Göran Lindgren hitta fakta och uppgifter. Mellan åren 1842 till 1912 fanns en statlig navigationskola i staden, men redan innan bedrevs undervisning i privat regi.

Skulle Du vara intresserad av att delta i Sökargrupperna?

Vi träffas en gång i månaden, oftast den sista onsdagen, då vi redogör för varandra om vad vi kommit fram till. Utöver det så pratar vi allmänt om Karlshamns historia, lyssnar på gästföreläsare som kommit längre i sin hembyggsforskning och då och då reser vi på studieresor. Vi du delta, så ring Göran Lindgren på telefon 133 75.