



KOMMENDANTBLADET

Information till Sällskapet Castellanernas medlemmar
våren 1999



Aktivt år för Sällskapet Castellanerna

Ytterliggare ett verksamhetsår har avslutats och det kan då vara lämpligt att lämna en information om vad som har hänt under det gångna året inom Sällskapet Castellanerna i Karlshamn.

Den i tidigare Kommendantblad omtalade skyltningen av en del av de tidigare byggnaderna på Kastellet har under året färdigställts.

Det är sammanlagt tretton skyltar som finns på de platser där byggnaderna ifråga låg. Skyltarna visar planritning och beskrivning av husen.

För att kunna orientera sig till de olika platserna har en anvisningskar-

ta framtagits, som finns i en skyltlåda innanför porten till Kastellet.

Bidrag till projektet har utgått från Länsstyrelsen och Karlshamns kommun.

Kastellutställning

Utställningen har i likhet med de senaste åren varit öppen under sommarmånaderna. Utställningen har utökats med en monter i vilken vi placerat en docka iklädd uniform från 1600-talet. Utställningen och Kastellet har haft många besökare.

Tillsynen av Castellanernas anordningar på Kastellet har ombesörjts av ett tiotal medlemmar.

Ordensbroder Inge Rolander håller på med att färdigställa en skalenlig modell av Kastellet och dess byggnader runt 1740 talet. Den kommer att placeras i utställningsrummet.

Kungadräkten

De dräkter som tidigare tagits fram och som bl.a. användes vid Kastellets Dag, har utökats med en kopia av en dräkt som Karl X Gustaf en gång bar.

Kanonbatteri på Kastellet

Några av deltagarna i forskargruppen har tagit fram ritningar och beskrivningar över ett av kanonbatterierna på Kastellet. Två tolvpundskanoner och en 40 punds mörsare har lånats in från Marinmuseum i Karlskrona.

Framställning har gjorts till Länsstyrelsen om att få iordningställa kanonbatteriet ifråga. Vi hoppas allt skall vara klart till kommande turistsäsong.

Omfattande röjningsarbeten har under året utförts på Kastellet.

Jag hoppas att bildekalen att fästa på bilen har kommit fram till medlemmarna. Har ni inte fått någon, kontakta mig.

Kastellets Dag

Kastellets Dag genomfördes söndagen den 7 juni. Tyvärr var vädret inte det bästa. Antikvarie Thomas Persson från Blekinge Läns museum talade om Boön och Kastellet

samt invigde skyltningen.

I övrigt medverkade Blekinge Bataljons Musikkår och castellanen Lars-Olof Billvik, som höll korum.

Vid receptionen dubbades fyra nya medlemmar, Lars-Olof Billvik, Herbert Jungstahl, Torbjörn Ede-
nius och Sven-Åke Kullberg.

Utflykt

Tillsammans med kamratföreningen Blekinge Bataljon arrangerades en utflykt till Karlskrona den 15 augusti, där vi besökte kastellet Drottningsskär och det gamla varvet.

Räkfest

Den planerade räkfesten måste tyvärr inställas då intresset för denna visade sig vara allt för ringa.

Årsmöte

Vid vårens årsmöte skall val till ledamöter i ordenskapitlet göras. En helt ny besättning skall väljas, så glöm inte bort att lämna goda förslag till valberedningen.

Stig Persson
Kapitelmästare



En soldats hädanfärd

En aldrig sinande källa till det förgångna är gamla tidningar. De ger en bild av de dåtida händelserna, som idag är historia. Följande artikel är från tidningen Carlshamn 1867 och berättar om en gammal kastellsoldats död och begravning.



En veteran från 1808, löjtnanten G Kjellson, innehavare av medaljen för tapperhet i fält och Carl XIV Johans-medaljen avled härstädes sistl. onsdag, något över 75 år gammal. Som fänrik ingick han i Landtvärnet 1808 och avsändes till ryska kusten med de tvenne örlogsfartyg, som utgingo från Karlskrona med 400 landtvärnister av vilka blott 92 man överlevde den fältsjuka, som utbröt på dessa fartyg.

Sedermera ingick han som underofficer vid Kronobergs regemente och deltog i alla de bataljer, som detta regemente levererade fransmännen i kriget mot Napoleon I. Vid flera tillfällen ådagalade han mod och tapperhet samt stor uthållighet i strapatserna, ehuru han själv under senare tiden sällan omtalade de

bragder, som han upplevat. Med sin överlevande 84-åriga maka, som ännu är frisk och rask, upplevde han guldbröllopsdagen den 16 sistl. nov. men var redan då så försvagad till hälsan, att han intagit sängen. Efter en långvarig sjukdom utslocknade hans liv förliden onsdag kl. 9 f.m.

Jordfästningen

Löjtnant G. Kjellsons jordfästning försiggick i måndags eftermiddag i härvarande kyrka.

Ceremonien förrättades av Kontraktsprosten Th. Doktor Cervin-

Tillkännagifves
att

Konungens Trotjenare

Under-Lieutenanten och innehafvaren af medaljen för tapperhet i fält och Carl XIV Johans-medaljen

GUSTAF KJELLSON

stilla afled i Carlshamn onsdagen den 16 januari 1867 kl. 9 f.m. efter en lefvnad av 75 år, 4 mån. och 21 dagar

sörjd och saknad af Maka, Barn, Barnbarn och Barnbarnsbarn samt Släktingar och Vänner



Sv. Ps. N:o 468 och 480

Steenhoff, som därvid höll ett för tillfället väl avpassat tal.

Därefter hölls predikan av v. Stadskommministern Lundh.

Skarpskyttarna med musik parade vid sorgetåget; liket bars av skarpskyttar in i kyrkan och därifrån till bisättningshuset.

Prestaverarna bars av Kaptenen och Riddaren Carlström* samt Kaptenen och Riddaren Cnnes.(?)

Den avlidnes medaljer bars på en sammetskudde av Löjtnanten och Svärdsmannen Wiren, och svärdet, som under processionen var fäst vid kistan, avtogs av Konduk-

tören vid Kgl. Fortifikationen, Svärdsmannen Welle.

Till skarpskyttarna, som därefter vore inbjudna till sorgehuset, hembar den avlidnes styvson, Herr Doktor Pettersson från Kalmar, sin tacksamhet för tjänstgöringen vid tillfället.

Den avlidne kommer att härifrån föras till sin födelseort, Tingsås i Småland, för att där begravas.

* Kassellets siste kommandant

**GLÖM INTE
ÅRSMÖTET
DEN 12 APRIL**



VID STADENS HANK OCH STÖR

Tullstugor, portar och bommar i svenska städer 1622-1810

RICKARD BENGTTSSON

BOKTIPS

VID STADENS HANK OCH STÖR

En bok som redovisar en inventering av tullhus, portar och bommar i svenska städer.

Boken inleds med en genomgång av de tullar, Lilla tullen (landstullen) Stora sjötullen och Accisen, som näringspolitiskt koncentrerade all handel till städerna.

Naturligtvis finns Karlshamns tullport dokumenterad tillsammans med bilder och teckningar.

Boken finns att köpa på Karlshamns Museum

pris 160 :-