



KOMMENDANTBLADET



Information till Sällskapet Castellanernas medlemmar
november månad 2024

Sammanställning: Göran Lindgren

Kapitelmästaren:

Hösten är här, och vi Castellaner kan se tillbaka på en aktiv vår och sommar med flera arrangemang. De kostnadsfria båtresorna under lågsäsongen lockade många besökare till holmen. För Sällskapet innebar detta en möjlighet att satsa på kastellvärdar, men vi behöver fler volontärer som kan ställa upp. Varje lördag och söndag fanns Castellaner på plats för att informera besökare och visa det historiska rummet. Vårdarna såg även till att broschyrer fanns tillgängliga och att alla skyltar var rena och prydliga.

En eloge går till Lions vars medlemmar outtröttligt ser till att det finns kaffe och våfflor till Kastellbesökarna.

Vi har även återupptagit guidningarna på Boön. Totalt har fem guidningar genomförts med 34 besökare samt en beställd guidning. På Kastellet har fem guidningar genomförts med 31 besökare och två beställda guidningar.

Samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan har fortsatt, och under våren har några av våra medlemmar kunnat delta i två studiecirkel. Dels guidegruppen som vidareutbildat nya guider och utvecklat guideplaner för Boön och Kastellet, dels redaktionsgruppen för en ny bok om Väggaområdet.

Digitaliseringsgruppens fortsätter sitt arbete

Gruppen har arbetat med identifiering av Karlshamns museums bildskatt i över fem år. Över 8000 bilder har skannats, identifierats och registrerats. Svårast är att hitta rätt årtal när bilden är tagen men med hjälp av kläder, omgivning, gatljus etcetera kan gruppen komma fram till ett ungefärligt årtal.

Välbesökt höstmöte



Den 17 oktober höll Castellanerna sitt stadgeenliga höstmöte i Flottans Mäns lokaler vid Näsviken.

Kvällen präglades av en trevlig stämning och det var särskilt glädjande att flera mångåriga medlemmar hade mött upp.

Kvällen inleddes med att kapitelvärdare Benny Olander hälsade alla välkomna och kort sammanfattade sommar-



rens aktiviteter. Därefter höll Kristian Andersson från Karlshamns museum ett intressant föredrag om brännvinskungen L.O. Smith och hans många gånger äventyrliga liv. Kristian förmedlade både sanna händelser och skrönor på ett underhållande sätt. Efter föredraget var det dags för mat. Carlmans Catering serverade flankstek med potatisgratäng och tillbehör.

Från magmedicin till magdans



Apoteket Elefanten i början av 1920-talet.

Foto; Karlshamns museum



Den Frykmanska gården idag.

Foto: Göran Lindgren

Intresset för gamla hus och byggnader är stort, vilket märks i alla tv-program om ämnet. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet upplever Karlshamn en byggboom. På gatuplanet i husen längs Drottninggatan och Ronnebygatan inreds butiker. Nu är handel på gårdarna ett minne blott. I stället ska varorna presenteras för kunder genom skyltfönster.

Ett av husen som byggs är Drottninggatan 52 vilket många säkert minns som det gamla apoteket. Byggherre är lasarettsläkare Johan Gabriel Frykman som låter domkyrkoarkitekten i Lund Helgo Zettervall att ta fram ritningar.

När och var Frykman och Zettervall träffas är oklart, men båda är födda i Lidköping och kan ha haft gemensamma bekanta. Troligen kommer de i kontakt med varandra när Zettervall ansvarar för renoveringen av Carl Gustavs kyrka åren 1879–1881, en ombyggnad som i folkmun kallas "den stora kyrkslakten" eftersom mycket av kyrkans inredning, inklusive den gamla orgelläktaren, rivs ut. Zettervalls ritningar för huset visar ett högborgerligt hem från slutet av 1800-talet, med både boyta och utrymme för väntrum och läkarmottagning. Exteriört är huset svårt att placera i en specifik byggnadsstil men det har stora likheter med Zettervalls eget hus i Lund.

I början av 1900-talet genomgår fastigheten flera renoveringar och tillbyggnader, ritade av byggmästare Carl Svensson. Bland annat installeras WC och avlopp 1902. Under samma period byggs bottenvåningen om till två butikslokaler med entré mot Drottninggatan. Doktor Frykman avlider 1910 och dödsboet säljer fastigheten till skeppsklareraren Efraim Nilsson.

År 1920 brinner apoteket Elefanten på Rådhusgatan ner och verksamheten flyttar runt hörnet till Drottninggatan 52. En av butikslo-

kalen byggs ut och får en påkostad mahognyinredning som tyvärr inte finns kvar idag. Apoteket flyttar senare till Kungsgatan på 1970-talet. År 1969 öppnar diskoteket Club Chez Bené på andra våningen, vilket snabbt blir ett populärt ineställe i Karlshamn. Efter Chez Bené har lokalen huserat olika verksamheter, bland annat magdans.



Lasarettsläkare Johan Frykman (överst) och domkyrkoarkitekten Helgo Zettervall.

Foto: Karlshamns museum